

Egebæksvangkorets Sommerkoncert 2019 i Mørdrup Kirke



Tirsdag d. 28 maj 2019

Jeg ser de bøgelyse øer

Tekst: L. C. Nielsen, 1901

Melodi: Th. Aagaard, 1931

1. Jeg ser de bøgelyse øer ud over havet spredt,
så skært og klart i solen, som aldrig jeg har set.
Jeg véd det, som de ligger der, så er der kun så kort
fra grænse og til grænse, men dette land er vort.
2. Jeg ser de slægter, som gik hen, men hundredåret skred,
som vandt på Kongedybet, som under Dybbøl led;
de elsked ungt, de drømte langt, de så kun alt for kort,
men frem af dem stod folket. Og dette folk er vort.
3. Og derfor bøje vi vort sind, hvor vi i verden går,
med længsel mod de strømme, som disse kyster når -
og derfor samle vi hvert navn, som steg af folkets jord,
i dem vor fortid leved, af dem vor fremtid gör.



Du danske sommer, jeg elsker dig

Tekst: Thøger Larsen, 1923

Melodi: Otto Mortensen, 1932

1. Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand.
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.
2. Du er i sindet jo lunefuld,
dog hjertet inderst er pure guld,
et eventyr er dit glade navn,
og blomster lyser ud af din favn.
Kom, kom, kom
i drømme gror under månens horn.
3. Når dine bølger mod bredden gik,
beruset blå som gudinders blik,
en ungdom jubled' din lovsang ud,
kun klædt i solskin og brunet hud.
Ned, ned, ned
til dåb i glemsel og evighed!
4. Og når du strakte med åbent sind
de lyse nætter i himlen ind,
imens det dufted' af hyld og hø,
vi bad: lad drømmen dog aldrig dø!
Ak, ak, ak!
Vort hjerte svulmed' af tro og tak.
5. Og stundom ud af din fulde glød
sprang lyn fra skyen i jordens skød,
og tordenlatter og tordenregn
din troldom spændte fra egn til egn.
Vild, vild, vild
er, skønne sommer, din kraft og ild.
6. Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg ved, du kommer dog hed igen!
Ja, ja, ja,
jeg ved, dit hjerte er guld endda.



Program



Morgensang fra Elverskud	Niels W. Gade	Kor
En yndig og frydefuld sommertid	Svend S. Schultz	Kor
Majsang	Fr. Kuhlau	Kor
Jeg ser de bøgelyse øer	Th. Aagaard	Fællessang
Chrysillis	Kingo	Kor
Sommarpsalm	Waldemar Åhlén	Kor
Du danske sommer jeg elsker dig	Otto Mortensen	Fællessang
Barcarole (Natten er så stille)	C.E.F. Weyse	Kor
Kirsebærblomster	Bjarne Haahr	Kor
Vårvis	Sebastian	Kor
Nocturne, opus 54, IV	Grieg	Edwin van den Berg
Look to the day	John Rutter	Kor
That's what friends are for	Bacharach *	Kor
The man I love	Gerswin	Edwin van den Berg
What a wonderful world	George D. Weiss	Kor
A better world to live in	Walter Jurmann	Kor
Hallelujah	Leonard Cohen	Kor

* Burt Bacharach & Carole Bayer Sager

Dirigent: Lisa Tjalve



Edwin van den Berg er koncertpianist fra Holland. Han har studeret på musikkonservatoriet i Amsterdam, hvorfra han er kandidat. Edwin har boet og arbejdet i Danmark siden 2010. Han bor i Helsingør.

Edwin er udøvende koncertpianist, akkompagnerer talentfulde elever fra Helsingør Musikskole og har desuden privatundervisning. Han har i samarbejde med Hans Roelofsen udgivet albummet "Russian and French music for double bass".



Lisa Tjalve er Kgl. Operasanger, sangcoach og kordirigent. Hun begyndte sin sangkarriere som solist i årene 1985 – 1991. I 2000 afsluttede hun sine studier på musikhøjskolen i Köln. I 2003 debuterede hun i solistklassen ved Musikkonservatoriet i København. Siden har Lisa optrådt i mange forskellige sammenhænge fortrinsvis i Tyskland og i Danmark. Hun har udgivet en række cd'er og har vundet en række priser både i Tyskland og i Danmark. Lisa har været korets sprudlende og levende dirigent siden efteråret 2017.



Egebæksvangkoret er et amatørkor med det mål at yde og nyde musikken.

Det skal være både givende og sjovt at synge i kor. Vi synger klassisk kormusik, danske og nordiske sange, kirkemusik, musicals mv. Vi synger på flere sprog. Sangerne kommer fra hele nærområdet og vi er omkring 35, når vi er flest. Vi er fra ca. 50 og opefter, både arbejdende og pensionister.

Vi øver i Mørdrup Kirke mandag aften kl. 19:00 i perioden sidst jan- maj og september- december. Vi har det muntert sammen med sang og dejligt samvær om musikken ledet af vores inspirerende dirigent Kgl. Operasanger Lisa Tjalve. Har du lyst til at være med så kom ned i kirken mandag aften. Om du kan noder er ikke afgørende. Bare du kan synge og har lyst til at deltage i det musikalske fællesskab. Du er hjertens velkommen.

Du kan se nærmere på vores hjemmeside: <https://egebaeksvangkoret.dk/>

